

DAN ULDUZU

Güney Azərbaycan Milli Hərəketinin Esasları



**Bu yazı Güney Azərbaycan milli hərəketinə, xüsusən
içəridə vətən-millət adına var gücü ilə mücadilə edən
qəhrəmanlarımıza təqdim olunur.**

**Mətn və başlığı dəyişmədən, hər cür dijital və çap
şəklində yayımlanması və paylaşımı sərbəstdir.**

İLGAR ULUSOY

18/12/2024

İçindəkilər

Giriş	1
HƏDƏF.....	4
Tək Amaç: Güney Azərbaycan Milli Dövləti	5
Milli Dövlət Nədir?	6
Uluslararası Hukukta Milli Dövlət	7
Hədəfdən Caymamaq	Error! Bookmark not defined.
İLKƏLƏR.....	11
Türkçülük	13
Azərbaycançılıq	16
Özgürlükçülük.....	18
Ədalətçilik	20
Əxlaqçılıq	Error! Bookmark not defined.
Xalqçılıq.....	Error! Bookmark not defined.
Yenilikçilik.....	26
Təşkilatçılıq	28
STRATEGİYA	30
Strategiya nədir?.....	31
Plan və Taktika	31
Ümumi Strategiyalar	31

Giriş

Güney Azerbaycan, tarihin her çağında kendi milli devleti sayesinde alını açık bir millet olarak var olmuştur. Azerbaycan Türkleri her zaman insani değerler, özgürlükler ve adaletli yönetim konusunda bölgenin öncü milleti ve komşu halklar için ışık ve umut kaynağı olmuştur. Ancak son yüz yılda, Güney Azerbaycan'ın devletinin, İran devletçiliği adına gasp edilip istismar edilmesi, milletimize büyük zararlar vermiş, milli servetlerini talan etmiş ve gündün güne maddi ve manevi bakımdan yoksulluğa ve felakete sürüklemiştir. Aynı zamanda Azerbaycan Türklerinin adaletli ve insansever devletçiliğinin yok olması, bölgenin diğer halklarının da umut ve ışığının sönmeye sebep olmuştur. Nasıl ki yüz yıldır, onlar da bizim gibi, savaşlar, adaletsizlikler ve zulüm altında ezilip, dünya medeniyetinden, refahtan ve onurlu yaşam hakkından çok uzaklaşmışlardır.

Fars faşizmi ve emperyalist güçlerin Türk düşmanlığı ve bazı Güney Azerbaycanlı aydınların geçmişteki yanlış hareket ve düşünceleri, Güney Azerbaycan'ın felaketinin en önemli sebeplerindendir. Geçmiş yüz yılın tecrübesine baktığımızda, aydınlarımızın daha önce gittikleri yolların çoğunun yanlış sonuçlara sebep olduğunu görebiliriz. İran adına ve İran'ın demokratikleşmesi yolunda verilen mücadele ve fedakarlıkların hepsi, Güney Azerbaycan halkının, mutluluğu yerine felakete sebep olmuştur. O felaketlere sebep olan yanlış düşünce ve planlarla devam ederek, o felaketlerden kurtulmak olmaz. Bu yüzden de, bugün Güney Azerbaycan milli hareketinin hedefi, İran hükümetini değiştirip başka bir hükümet kurmak yerine, yalnız ve yalnız kendi milli devletimizi yeniden kurmaktır.

Devletimizi işgal edip, bütün imkanlardan mahrum etseler de bir millet olarak var olmaya devam edip, her fırsatta, milli devletimizi yeniden kurmaya çalışmışız. Hatta siyasi, sosyal ve uluslararası alanlarda, kendimizi kurtaracak yeni imkanlar da yaratmışız. Bugün bu imkanlar sayesinde, Güney Azerbaycan milli hareketi, yani milletimizin kurtuluş savaşı, her zamankinden daha çok başarıya yakındır, çünkü:

- Milli hareketimiz, kültürel ve edebi alanlardan başlasa da bugün milletimizin uyanışı sayesinde, siyasi ve milli bir direniş ve mücadeleye dönüşüp, uluslararası siyasete taşınmıştır.
- Güney Azerbaycan halkının çoğu, özel bir kültüre sahip olduğunu anlayıp ve sahip olduğu kültür ve vatanda, bağımsızlığa layık bir millet olduğu kanaat ve siyasi bilincine ulaşmıştır.
- Artık Güney Azerbaycan kendi Türklüğüne sarılıyor. Bugün Türkçülüğün çırpınan kalbi Tebriz'dir, Güney Azerbaycan'dır.
- Güney Azerbaycan'da çok sayıda milli düşünür ve aydın yetişmiştir. Onların çoğu Güney Azerbaycan'da yaşayıp milli hareketimize yön veriyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanında, düşünce merkezlerinde yer alıp, milli hareketimizin teorik temellerini derinleştirip, uluslararası siyasete dahil ediyorlar.
- Güney Azerbaycan artık İrancılığı ve İran devletçiliğini benimsemiyor ve onu kendi devleti olarak kabul etmiyor. Milletimiz düşüncede ve fikirde, İran devletçiliğinden kopup, kendi kaderini Türklük ve Türk dünyasında görüyor.
- Artık milli mücadelemizin bayrağı belirlenmiş, Güney Azerbaycan milli aktivistlerinin çoğunluğu onu kabul etmiş ve halkımız tarafından kabul ediliyor.
- İran devletçiliği en güçsüz dönemindedir. İçeride halk tarafından desteğini ve ideolojik bağını kaybetmiş, dünyada ise yasadışı bir terör devleti statüsündedir. Aynı zamanda yaptırımlar, mali ve askeri gücünü zayıflatmıştır.
- Kuzey Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başarıları bir örnek olarak gözler önündedir ve milletimiz, Azerbaycan Türk devleti altında daha refahlı, daha özgür ve daha güçlü olacağına inanıyor.
- Türk dünyasının birleşmesi ve güçlenmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşu, milletimize güven veriyor ve aydın bir geleceğe umutlandırıp heveslendiriyor.

Bu sebeplerden dolayı, daha etkili, cesur ve yere basan adımlarla, strateji ve yol haritamızı belirleyip, en kısa zamanda Güney Azerbaycan'ı kurtarıp, milli devletimizi kurmalıyız. Yol haritamızı belirlemek için, ortak hedefimiz ve ilkelerimiz şeffaf bir şekilde belirlenmelidir. Hedefimiz ve ilkelerimiz belirlenmezse, hiçbir fırsatı doğru değerlendiremeyeceğiz ve nereye gideceğini bilmeyen bir denizci gibi, hiçbir rüzgarın bize faydası olmayacak. Hedefsiz ve vizyonsuz bir mücadele, boşuna zaman

geçirmektir, hareketsiz ve eylemsiz düşünce ise yalnızca bir arzu ve hayaldir. Ortak hedefimiz belli olursa ona ulaşmak için ortak stratejiler ve taktikleri planlayıp, vizyonlu bir şekilde harekete geçip, dünyayı değiştirebiliriz.

Stratejiler hedefe ulaşmanın yolu ve rotasıdır, ilkeler ise doğru yolda olduğumuzu gösteren ışıklardır. Hedefimize ulaşmak için, rotamız (stratejilerimiz) varsa, doğru yönde ilerlemek ve yoldan sapmamak için, yolumuzu aydınlatan deniz feneri, pusula, radar ve yıldızlara, yani ilkelere ihtiyacımız vardır.

HƏDƏF

TEK AMAÇ: GÜNEY AZERBAYCAN MİLLİ DEVLETİ

Devlet kurmak insanlığın en büyük başarısı, Türk töre ve geleneklerinin temelidir. Devlet, bir yurt ve vatanda yaşayan insanların en üst yönetim aracıdır. Bir toplumu birleştirip, millet yapan sözleşme ve mekanizmanın adıdır. Devlet, belirli bir vatanda, milletin siyasi birliğinden doğan hukuki bir varlıktır, yani milletin iradesinin tecellisidir. Toplumunu temsil eden bir devlet varsa insanlar biz olur, yani millet olur, yoksa birbirinden ayrı kalıp, başka milletlerin ayakları altında yok olur. Milli devlet olmazsa, milli birlik de olmaz, milli birliği olmayan toplumun da faaliyet kabiliyeti olmaz.

Güney Azərbaycan Türklerinin, sosyal ve ekonomik alanlarda özgürlüğü ve gelişimi için, önce Güney Azərbaycan'ın kendisi özgür olup, milli devletini kurmalıdır. Mahkum milletin yetkisi hiçbir zaman kendinde olmaz. Onun kaderini hakim milletlerin temsilcileri belirler, onlar da, kendi milletlerinin çıkarlarını güder. Yani milli devleti olmayan bir halkın sosyal özgürlüğü, demokrasiye ulaşması ve ekonomik gelişimi mümkün değildir. Biz devletsiz kaldığımız son yüz yılda, yaşadığımız büyük felaketler, dertler, hakaretler ve adaletsizliklerin, devletsizlikten başımıza geldiğini anlayıp, dersimizi aldık. Ve biliyoruz ki, bir milletin özgürlüğünü koruyabilecek tek güç, onun milli devletidir. Bu yüzden, bu felaketlerden kurtulup, müreffeh, özgür ve onurlu yaşamak için, bizi temsil eden ve bizi biz yapan bir milli devlet istiyoruz. Şüphesiz, vatanımız Azərbaycan için, milletimizin refahı ve mutluluğu için, hayatımız, namusumuz, şerefimiz, geleceğimiz ve inandığımız kutsallarımız için yani her şeyimiz için, bütün duygularımızla, uyanıklığımızla ve gücümüzle, Güney Azərbaycan milli devletini kurup korumak için mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Bunu da bir seçim olarak değil, insanlık görevimiz biliyoruz. Bu görevimizi yerine getirmek için, ilkeler ve stratejilerimizi dikkatle belirleyip, tek hedefimiz, yani milli devletimizi kurmak için mücadele etmeliyiz. Bizim için en büyük tehlike, hedefimizin çok yüksek olması ve onun için çırpınmak değil, hedefimizin çok düşük ve küçük çıkarlar olmasıdır. İçimizde büyük hedef yoksa, dünyanın bize verebileceği hiçbir şey yoktur. Büyük hedefimiz olsa ve ona ısrar edip onun için mücadele etsek, imkansızlar mümkün, mümkünler ihtimal ve ihtimaller kesin olacaktır.

MILLI DÖVLƏT NƏDİR?

Milli dövlət bir millətin birliyinin və iradəsinin təcəllisidir. Milli dövlət bir millətin yaşaması və var olması üçün ən böyük sərvətidir. Bir millət yalnız öz milli dövləti ilə, ən yüksək xeyri, ən yüksək kəmalı və ən yüksək səadəti əldə edə bilər. Milli dövlət elə bir işıqdır ki, onun qarşısında zəncirlər əriyər, taxt-taclar yanar və millətin əsarəti üçün qurulmuş bütün quruluşlar yığılar. Milli dövlət toplumu millət edər, millət də onu dövlət edər, birinin varlığı üçün obirinin olması şərtidir.

İnsan toplusları dövlət otoriteti olmadan yaşaya bilməz. Toplumda özgürlüğü, bərabərliyin və ədalətin sağlanması və qorunması, ancaq və ancaq milli dövlətin qurulması və milli suverenliyin təmin edilməsi ilə mümkündür. Bir dövlət, qanunlarını və planlarını icra etmək üçün, daxili və xarici otoritetə və suverenliyə sahib olar. Daxili suverenliyə sahib olan bir dövlətin, yalnız öz torpaqları və vətəndaşları içində otoriteti olar. Yəni öz torpaqları içində, qərarlar alıb, başqa bir dövlət və ya quruluşun icazəsinə ehtiyac olmadan icra edə bilər. Xarici və ya milli suverenlik isə, bir dövlətin beynəlxalq aləmdəki yeri və müstəqil bir varlıq olaraq fəaliyyət göstərməsini təmin edər. Müstəqil və suveren dövlət, yalnız xarici suverenliyini qazanmış bir dövlətdir.

Ən böyük şərafət tam bağımsızlıq və istiqlal olsa da milli fəallarımızın bir qismi, Güney Azərbaycan milli dövləti üçün, bəzi sistemlərdə olduğu kimi, daxili suverenliyin yetərli və əlçatan olduğunu düşünürlər. Ancaq milli fəalların çoxunluğu, Güney Azərbaycan və dünyadakı vəziyyət və başqa təcrübələrə dayanaraq, tək qurtuluş yolumuzu, tam müstəqil və suveren bir Güney Azərbaycan dövlətində görürlər. Bu düşüncələrin ikisi də, Azərbaycan mərkəzli olduqca, milli hərəkatimizin içində və tək amacımızın doğrultusundadır. Amma Güney Azərbaycan yerinə İran mərkəzli düşünülürsə, yəni İranı federal, konfederal və ya daha demokratik bir dövlətə çevirmək kimi bir amac varsa, ona Güney Azərbaycan milli hərəkatı deyilməz. Güney Azərbaycan milli hərəkatının

İran və İranda yaşayan başqa millətlərin taleyini təyin etmək kimi bir hədəfi yoxdur. Zətən buna nə haqqı vardır nə də gücü yetər. Milli hərəkətimizin amacı Güney Azərbaycan dövlətini qurmaqdır, istər İranın qalanı parçalansın, federal olsun, olduğu kimi qalsın, daha pis olsun ya da daha yaxşı olsun. Bunların heç biri, məqsədimizə təsir etməz və dəyişdirməz. Əlbəttə bu, Güney Azərbaycanın bölgə xalqlarından ayrılmaq istədiyi anlamına gəlməz. Biz bölgəmizdəki bütün xalqlarla barış içində, azad və bərabər yaşayıb, dayanışmaq istəyirik. Bu da daha sağlam bir platformada, yəni bizi təmsil edən Güney Azərbaycan dövləti sayəsində ola bilər. Bugün, Qaşqaylar, Xorasan türkləri və Türkmənlər kimi doğma qardaşlarımızla bərabər, qonşularımız olan kürdlər, lurlar, ərəblər, giləklər və hətta farslarla birgə, İran adlanan ölkənin fərqli zindanlarında məhbusuq. Bu zindanlardan qurtulmaq hər kəsin haqqıdır. Ancaq biz zindanda olduqca, nə başqa zindandakı qardaşlarımızı və qonşularımızı qurtara bilərik, nə də onlara bir faydamız ola bilər. Öncə özümüzü qurtarmalıyıq ki, qardaş və qonşu xalqlara da yardım əlimiz və gücümüz olsun.

ULUSLARARASI HUKUKTA MILLI DÖVLƏT

Güney Azərbaycan milli hərəketinin temel isteği, gasp edilmiş ve istismar edilmiş devletçiliğini geri almaktır. Bizim kimsenin vatanında ya da devletinde gözümüz yok. Biz, bin yıllardır atalarımızın yönettiği, ama son yüz yılda gasp edilmiş kendi devletimizi yeniden kurmak istiyoruz. Siyasi bağımsızlık isteğimizin yasallığının ana kaynağı da budur. Bununla birlikte, Güney Azerbaycan milleti demokratik haklara dayanarak, kendi kaderini tayin etme hakkına da sahiptir. Aynı zamanda yüz yıldır Güney Azerbaycan Türkleri, İran devleti çerçevesinde, demokratik ve milli haklarının sağlanması için, sürekli mücadele etmiştir. Ancak tüm İran hükümetleri, bu barışçıl ve demokratik isteklere karşı, amansız ve orantısız şiddet, suç ve katliamlar yapmıştır. Artık İran devleti çerçevesinde, Güney Azerbaycan'ın demokratik haklarının sağlanmasının imkansız olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, Güney Azerbaycan'a, siyasi bağımsızlıktan başka bir yol kalmamıştır. İran devletinin Azerbaycan'a karşı katliamları ve insanlık dışı suçları ve

milletimizin yüz yıllık mücadelesi, hareketimizin dięer meşruiyet kaynağıdır.

Bir milli hareket, milli mücadele edip, milli devletini kurar, sonra bağımsızlık ilanı ve dięer ölkelerin resmiyete tanınması ile son hedefine ulaşır. Bu aşamaların her birinin farklı stratejileri ve hakları vardır.

- Milli mücadele ve kurtuluş savaşı, her milletin insani hakkıdır ve dünyanın tüm özgür insanları, kurtuluş mücadelesi veren savaşçılara saygı gösterir. Terör ve insanlık suçlarına karışmadan, her türlü silahsız ya da silahlı kurtuluş savaşı, tüm uluslararası kuruluşlarda ve hukukta, kabul edilmiş bir haktır.
- Kendisini temsil eden milli hükümetini kurup, yönetimini kendi eline alıp, kendi topraklarında egemenliğini sağlamak, bir milletin en demokratik hakkıdır ve kendi kaderini tayin etme hakkının en temel tecellisidir. Kendi topraklarında otoritesini sağlamış ve vatandaşlarının insani haklarına saygılı yaklaşan bir milli hükümet, bağımsızlık ilan etse de-etmese de, dięer ölkeler tarafından resmiyete tanınsa da-tanınmasa da, uluslararası hukukta, bir devlet hakkına sahiptir.
- Her devlet, milli meclis ve milletin onayı ile bağımsızlık ilan etme hakkına sahiptir.
- Bağımsızlık ilan etmiş bir devlet, farklı şartlarda, dięer ölkeler ve kuruluşlar tarafından resmiyete tanınabilir. Uluslararası hukukta, bu konuda her ne kadar belirsizlik ve tartışma olsa da, bir ülkenin dięer ülkeyi resmiyete tanıma konusu, tamamen gerçek siyasetle ilgilidir. Güney Azerbaycan'ın modern ve gelişmiş kültürü, insani gücü, zengin coğrafyası, jeopolitik konumu ve kardeş ölkelerin destekleri, bu aşamadan da geçebilecek potansiyelin garantisidir.

Biz Güney Azerbaycan milli hareketi olarak birinci aşama, yani milli mücadele ve kurtuluş savaşı aşamasındayız. Bugün, tek hedefimiz bir sonraki aşamaya ulaşmak, yani milli devletimizi kurmaktır. Tüm mücadele ve enerjimizi, ona harcamalıyız. Tüm strateji ve taktiklerimiz, bizi ona doğru bir adım götürmelidir.

MILLI HEDEFTEN CAYMAMAK

Mücadele sırasında günlük olaylara kapılıp tek amacımızı unutmamalıyız. Milli hareketin hedefi, Güney Azərbaycan devletini yeniden kurmaktır. Attığımız her adım ve söylediğimiz her söz, bizi bu hedefe yaklaştırmalıdır. Güney Azərbaycan milli hareketi, İran rejiminin iç ve dış muhalefeti ile aynı hedefi gütmüyor. Onlar İran ve İran devletçiliğini koruyup, daha güçlü yapmak için, rejimin değişmesini istiyorlar. Onlar sadece hükümete karşıdır, İrancılık ve Fars faşizmine değil. Milli hareketimiz ise, bu adaletsizlikler ve felaketin sebebini, İran devletçiliği ve onun kuruluş felsefesi olan Fars faşizminde görüyor. Doğrudur ki, İran hükümeti ne kadar güçsüz, beceriksiz ve meşruiyetsiz olsa, Güney Azərbaycan milli hareketinin başarısı ve milli devletimizin kurulması o kadar az maliyetle olacak. Ancak rejimin yıkılması ya da değişmesi, tek başına bizi felaketten kurtarmayacak. Onun yerine gelen her hükümet, yine de İrancılık faşizmi ile, Azərbaycan'ı ezmeye çalışıp, ondan daha faşist ve adaletsiz olabilir. Güney Azərbaycan'ın kurtuluşu, yalnız İran devletçiliğinden kurtulup kendi devletimizi kurmaktan geçer. Güney Azərbaycan'ı, milli devlete layık bir millet olarak kabul etmeyen muhalefet örgütleri ve liderleri ile ortak plan kurup, birlikte hareket etmek anlamsızdır ve milli hareketimize zarar verir. Herkesle anlaşmak ve orta yol bulmak, her zaman doğru bir strateji değildir. Kuzeye gitmek isteyen biri, aynı zamanda güneye gidemez ya da güneye giden biri ile ortak yol planı kurup harekete geçemez.

Hiçbir kurum, kuruluş, örgüt, parti vb. ne kadar kapsamlı olursa olsun Güney Azərbaycan milletini temsil edemez ve Güney Azərbaycan'ın kaderi ile ilgili karar alamaz. Güney Azərbaycan'ın kaderi ve toprakları konusunda, merkezci muhalefet ve diğer etnik grupların örgütleri ile müzakereye giremez. Zaten o örgütler de kendi halklarını temsil edecek durumda değiller ve mensup oldukları halklar tarafından karar verecek etki ve yetkiye sahip değiller. Yalnız Güney Azərbaycan'ı temsil eden bir devlet olduğunda, o devlet, diğer devletlerle müzakereye girebilir ve Güney Azərbaycan'ın toprakları ve kaderi ile ilgili karar alabilir. Bunun için milli devletimiz kurulana kadar, Güney Azərbaycan milli hareketine mensup örgütler ve milli aktivistler, yalnız ve yalnız, Güney Azərbaycan

milli devletin kurulmasına odaklanmalıdır ve ona ulaşmaq için mücadele etməlidir.

İLKELER

İlkeler, milli hareketimizin tartışmasız kabul edilen ana düşüncesi, öncü prensipleri ve yöntemleridir. Bu ilkeler Güney Azərbaycan milli hareketinin temelini oluşturur ve hareketimizin hedefine ulaşmasında önemli bir rol oynar. Onlar duruşumuzun kökü, karakterimizin omurgası, doğru yolu bulmanın pusulası ve mücadelemizin yasalarıdır. İlkeler, yıldızlar gibi yolumuzu gösterip, milli hareketimizi belirsizliklerden ve karmaşalardan kurtarıp, düzeni ve uyumu sağlar. En çalkantılı zamanlarımızda bile, ilkelerimize dayanarak, hareket etmeliyiz ve ilkeler söz konusu olduğunda ödün vermeden dağ gibi durmalıyız.

İlkeler, alacağımız kararların yasalarıdır, her hareketimiz ve davranışımız, onlara dayalı ve hedefimize doğru olmalıdır. Yani Türklüğe, Azerbaycan'a ve halkımıza dayanarak, adalet, özgürlük ve ahlaki değerleri dikkate alarak, teşkilat ruhuna sarılarak, yenilikçi planlarla, milli hedefe doğru harekete geçip, mücadele etmeliyiz. Milli devlet andımız, ilkeler ise önceliklerimizdir. Öncelikler, farklı insanlar veya teşkilatlarda, farklı derecede olabilir. Sol düşünceli biri için adaletin daha çok önemi olur, liberaller için özgürlüğün, Türkçüler için Türklüğün, vatanseverler için Azerbaycan'ın, dindarlar için ahlakın. Bunların hepsi, diğer ilkelere karşı olmayıp milli hedefimiz doğrultusunda oldukça, normaldir ve hareketimizin içinde değerlendirilir. Ancak bu ilkeler bir bütündür ve yolumuzu aydınlatan yıldızlardır. Güney Azerbaycan yerine İran ve İrancılık için mücadele etmek ya da ilkelerimizin herhangi birine karşı olmak ya da onlardan birini hedef yerine koyup, yalnız onun için mücadele etmenin adı Güney Azerbaycan milli hareketi değildir. Buradan yola çıkarak, sağ, sol, liberal, feminist, laik, dindar vb. düşünce ve okulları değerlendirmek için, Güney Azerbaycanlı olmak ile Güney Azerbaycanlı olmayı ayırmalıyız. Güney Azerbaycan'ın sağ, solu, liberali, laiki, dindarı, feministi, doğacı vb., Güney Azerbaycan milli hareketinin gerçek sahipleridir. Ama doğum yeri sebebiyle Azerbaycanlı olup hatta Türkçeyi çok iyi bilen, İran solcusu, İran sağcısı, İran Türkçüsü, İran liberali, İran laiki, İran dindarı vb., Güney Azerbaycan milli hareketinden değildir, hatta milli hareketimize en büyük zarar verenlerdendir. Çünkü

onlar milletimizin haklı taleplerine karşı, faşistlerin elindeki en güçlü sopalardır. Güney Azərbaycan için yüreği çarpan, ilkelerimize karşı olmayan, Güney Azərbaycan'ın milli devletinin kurulması için mücadele eden herkes ve teşkilat, Güney Azərbaycan milli hareketinin bir parçası ve sahibidir. Güney Azərbaycan'da kurulacak devletin sağ, sol, liberal, laik vb. düşünce temelinde yönetilmesini istemek de her Güney Azərbaycan milli faalının doğal hakkıdır.

İlkelerimizin birini hedef olarak gösterip, Güney Azərbaycan milli hareketinin gerçek hedefinden ve diğer ilkelerinden geçmek, bizi hem gerçek hedefimizden, hem de ilkelerimizden uzaklaştırır ve milletimiz için de hiçbir faydası olmaz. Güney Azərbaycan milli hareketi, yalnız demokrasi için mücadele eden, yalnız adalet için mücadele eden, hatta yalnız rejimi yıkmak için mücadele eden bir hareket değildir. Güney Azərbaycan milli hareketi, demokratik, çağdaş ve insani ilkelere dayanan bir kurtuluş mücadelesidir, demokrasi, adalet ya da eşitlik şövalyesi değildir. Biz İran'da veya herhangi bir coğrafyada olan hükümetlerin adil ve daha demokratik olmasını destekliyoruz. Ama onun için savaşmıyoruz, öyle bir davamız ve hedefimiz de olamaz. Öyle bir dava, yalnız milli devletimiz kurulduktan sonra olabilir. Milli devletimiz olduktan sonra, kendi devletimizin daha demokratik ve adil olması için, modern partiler kurup, mücadele edeceğiz.

TÜRKÇÜLÜK

Türkçülük, inanç, umut ve ışıktan doğan bir felsefedir. Yani Bulud Karaçorlu'nun dediği gibi "Özge çirasına yağ olmak besdir, doğma

ellerimiz karanlıktadır" diyerek, ışığı kendi eline ve halkına yükseltmektir. Türkcülük, iç ve dış düşmanlara karşı yalnız kalmış ve Türk olduğu için ezilmiş, Güney Azərbaycan Türklerini savunup kurtuluş yolunu aydınlatmaktır. Türkcülük ilkesi, kendine ait olanı sevmek, korumak ve savunmaktır, yani kendine inanmaktır. Türkcülük bir sosyal gerçektir, onda ne işgalcilik ne de ırkçılık vardır. Onda kendine güven, umut ve gelecek vardır. Türkcülük, kendi halkına derin sevgi ve bağlılıktır. Türkcülükte başka halklara karşı kin ve önyargı duygusu olmaz. Türkcülük, Güney Azərbaycan Türklerinin kurtuluşu ve özgür, refah ve modern bir geleceğin arzusu ve duygusunun adıdır.

Bir Türkcü, milli kahramanlarına saygı duyar, ama kahraman olmayana da kahraman demez. Türklüğe hor bakıp, Türk dili ve kültürünü kendi çıkarları için aşağılayan ve yok sayanları affetmez ve onları affedenleri de düşman sayar. Türkcülüğün en büyük görevi, Türklüğe hizmettir, bunun başında da çevresindekilere Türklüğü sevdirmek gelir. Yorulmadan, bıkmadan, Türk dili ve kültürünün güzelliklerini anlatarak, onun en büyük düşmanının da İran devleti ve İrancılık olduğunu açıklamaktır. Türkcülük alçakgönüllü olmaktır, bir Türkcü, beğenilmek için değil, görev bildiği için milletine hizmet eder. Kendini öne çıkarıp, her hizmet için bir karşılık ve takdir beklemez. Yükselmek için değil, Türklüğü yükseltmek için her türlü fedakarlığa hazır olur.

Dilimiz, tarihimiz, töremiz, inancımız, adet ve geleneklerimiz bizi diğer halklardan ayırıp, kimliğimizi ve ait olduğumuz kültürü yani Türklüğümüzü tanımlar. Kendini samimi olarak Türk kültürüne bağlı hisseden herkes Türktür. Bu anlayıştan yola çıkarak, tüm Güney Azərbaycan Türklerini düşünüp, onların mutluluğu için çalışmalıyız. Asimilasyon sonucu Türkçeyi az bilen, hatta hiç bilmeyen insanlarımız da bu zalim sistemin kurbanlarıdır, onların da "Haray haray ben Türk'üm" demeye ve onun mutluluğunu yaşamaya hakları vardır.

Biz Güney Azərbaycan milli faalları, Türk olduğumuz için ve Güney Azərbaycan Türklerinin içinden çıkmış insanlar olduğumuz için, Türklerin yükselmesi ve haklarının her şeyden üstün tutulması yolunda çalışmayı, kutsal bir görev biliriz. Türkçülüğe dayanarak, milletimizin milli bilincini yükseltip, siyasallaştırıp ve kendi kaderini tayin etmək için harekete geçirmek, en büyük görevimizdir. Bu doğrultuda Türkçe konuşacağız, Türkçeyi her zaman her şeyin üstünde tutacağız, her işimizde Türk ruhuna ve Türk özelliğine uygun ve Türk milletine faydalı olma şartına dikkat edeceğiz.

AZERBAYCANÇILIK

Biz Türklerin millet ve vatan sevgisi, Allah'ın bize verdiđi bir hediyedir. Böyle ateşli vatan sevgisi her millette olmaz. Vatanseverlik duygusunu yaşamayan milletler, tarihte yok olmaya mahkumdur. Vatan bir milletin evidir ve onu sevmek, anne-baba sevgisi kadar doğaldır. Azerbaycan, toprağının kara bağrında sıra dağlar gibi duran ve tarih boyunca onun için canını feda eden Türklerin vatanıdır. Azerbaycancılık da Azerbaycan Türklerinin vatanseverlik duygusunun adıdır. Azerbaycancılık, vatanın taşına, dağına, toprağına can feda etmektir. Bağına, bostanına, hatta kuru çölüne aşık olup, bu vatanın çevresini ve güzelliklerini korumaktır. Diline, dinine ve düşüncesine bakmadan bu topraklarda yaşayan bütün insanları sevmektir. Kendi vatanını, bayrağını ve milli devletini canından ve malından üstün tutmaktır. Azerbaycancılık, hem vatan için yaşamak hem de vatan için ölmektir. Azerbaycan'ın özgürlüğü, ancak vatan yolunda her türlü fedakarlığa hazır olan vatansever insanlar, yani Azerbaycancı insanlar sayesinde sağlanacaktır.

Esarettten kurtulmak isteyen önce vatanını kurtarmalıdır. Biz Güney Azerbaycan milli hareketi olarak, kendi vatanımızı işgalden kurtarıp milli devletimizi kurmak için mücadele ediyoruz. Biz Azerbaycancıyız ve Güney Azerbaycan milli devletini kurup, onun bölünmez bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz. Kurulacak milli devletimizin öncü milleti ve büyük çoğunluğu olan Türklerin milli varlığı ve birliğini korumaya çalışıyoruz. Bununla birlikte vatanımızda yaşayan etnik azınlıkların haklarını korumayı da vatan borcumuz biliyoruz. Bu topraklarda yaşayan herkesin yaşamaya, maddi ve manevi varlığını korumaya ve gelişmeye hakkı vardır. Diline, dinine ve düşüncelerine bakmaksızın vatanımızda yaşayan bütün insanlarımızı koruyup, onlara, refah, özgür ve onurlu bir yaşam sunmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Bu yüzden hiçbir zaman topraklarımızın ve vatandaşlarımızın hiçbir bölümünün, faşistler, teröristler ve aşiret ağalarının elinde esir bırakılmasına ya da rehin olmasına izin vermeyeceğiz.

Azərbaycan secdəgahımız, Türkcülük ise tacımızdır. Tarihimizde Türkcülük ve Azərbaycanlılık, Rusçuluk ve Farsçılığa karşı savunma hareketi olmuştur. Bugün Azərbaycanlılığı ve Türkcülüğü birbirine zıt göstermek de, yine şüphesiz İran ve Rusya'nın rolü vardır. Türklüğü ele alıp Azərbaycan'ı inkar etmek ihanettir, bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

Vatanın o yanı bu yanı olmaz, Tanrı bize tek bir Azərbaycan vermiştir. Bu vatanın her karışını sevip korumalıyız, yani bütüncü olmalıyız. Azərbaycanlılık vatanımızın ayrı düşmüş parçalarının birleşme sevdasıdır ve ona engel olacak her söz ve hareketten kaçınmaktır.

ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK

Özgürlük ekmekten daha lezzetli, güneşten daha güzeldir. Mutluluğun sırrı ve tarihin kaybolmayan değeridir. Kim olduğunu bilip, olduğun gibi yaşamaktır. Özgürlük yoldan çıkmak değil, istediğin yola gitmektir, yani kendi aklınla düşünüp, doğru olduğuna inandığın şeyler için mücadele etmektir. Özgürlük bir bütündür, ona şart konulmaz ve tamamen kazanılana kadar hiç kazanılmamıştır. Milliyet özgürlüğü, cinsiyet özgürlüğü, inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve hatta hayvanların özgürlüğü, bir bütündür ve birbirine bağlıdır. Onların hepsi ve herkes için sağlanana kadar, hiç kimse özgür değildir. Özgürlük bir hak değil, bir insanlık görevidir. Küçük çıkar ve vaatlere aldanıp özgürlüğünün tamamını ya da bir kısmını terk eden insan, aslında insanlığından ve görevlerinden vazgeçmiştir.

Her ayrımcılık özgürlüğe bir saldırıdır ve felaketlerin ana sebebidir. Ayrımcılıkların kaynağını bilmeden özgürlük olmaz ve ne kadar mücadele etsek de, onun sebep olduğu felaketlerden kurtulmak olmaz. Güney Azərbaycan milleti, Türk olduğu için, ayrımcılıklara, hakaretlere ve dışlanmalara maruz kalıp, felaketlere düşmüştür. Bunun için Güney Azərbaycan Türklerinin, esaret zincirlerinden kurtuluşu ve özgürlüğü, ancak Türklüğüne sarılıp, milli devletini kurup, kendi kendini yönetmek ile mümkündür. Milli devletimiz olmayana kadar ve kendimizi kendimiz yönetmeyene kadar, özgür olamayacağız. Ayrımcılıklar, hakaretler ve dışlanmalar devam edecek ve felaketler içinde yaşayıp, özgür olmadığı için yok olan diğer milletler gibi, yok olacağız.

Bizim özgürlük mücadelemiz, geçmişten gelen en değerli hazinemizdir. Biz bir ömür hakaret ve felaket içinde yaşayıp ölmek yerine, şeref ve onurumuz ile özgürlüğümüz için savaşarak bu yolda ölmeyi tercih ederiz. Ama bunu da biliyoruz ki, bütün güç ve iradesi ile özgürlük mücadelesi eden bir milletin karşısında hiçbir güç duramaz. Güney Azərbaycan milli aktivistleri, özgürlük ve adalet mücadelelerinde, köle olmayı ve başkalarını köle etmeyi kabul etmeyen, şerefli bir bayrağın taşıyıcılarıdır. Onlar, uğruna ölünecek kadar değerli ve haklı davamızı,

cesaret, yüreklilik, atılganlık ve ilkelerimize sarılarak, hedefe doğru taşımayı, bir insanlık görevi bilen kahramanlarımızdır.

Yüz yıldan fazladır Güney Azərbaycan'ı boş vaatlerle kandırıp oyaladılar. Gelin birlikte İran hükümetine karşı savaşıarak onu ıslah edip ya da değiştirip, daha demokratik yapalım, sonra Azərbaycan'ın payını da alırsınız dediler. Yüz yıldan fazladır en büyük derdimiz yani özgürlüğümüzün çalındığını, devletsizliğimizi ve işgal altında olduğumuzu unutup, küçük dertlerle uğraşıp boğulup kaldık ve her seferinde kazandık dediğimizde gördük ki, aslında onlar kazanmış biz mağlup olmuşuz. Artık büyük davamız, yani Güney Azərbaycan için milli devlet kurma ve kurtuluş mücadelesinin zamanı çoktan gelmiştir. Biz Güney Azərbaycan milli hareketi olarak bir daha küçük dertler uğruna amacımızdan geçmeyeceğiz. Bir daha hiçbir taktiksel ve küçük başarılar uğruna devlet kurma hedefimiz ve ilkelerimizden yani kimliğimiz, özgürlüğümüz, Türklüğümüz ve vatanımızdan geçmeyeceğiz. Yapacağımız iş başarısız olacaksa olsun. Başarısızlık ölümcül değil, önemli olan devam etme cesaretini göstermektir. Haklı mücadelemiz, birkaç yanlış ve başarısız iş ile mağlup olmaz. Biz başarısız olduğumuzda değil, vazgeçtiğimizde mağlup oluruz.

ADALETÇİLİK

Adalet insanın dođal hakkı, huzurun anahtarı ve medeniyetin ilk şartıdır. İnsan ruhu ve insanlık tarihinin her zaman en temel değerlerinden biri olan adalet, bir toplumun düzenini sağlar ve insanların birbirine saygılı ve adil olmasını teşvik eder. Adalet insan haklarını koruyup haksızlıkların önüne geçerek, toplumu bir arada tutar ve daha güçlü kılar. Adalet yalnızca servet ve maddi şeylerle ilgili değil, yaşamın tüm sosyal ve kültürel imkanlarının da dengeli paylaşımıdır. Bir devlet adalet üzerine kurulur ve hazinesi adalettir.

Adaletin temeli hakkaniyet, erdem, his ve vicdandır. Güney Azərbaycan milli hareketinin adalet ilkesi bu manevi ve duygusal köke dayanarak halkımızın ve dünyanın vicdanına, yani insanların içindeki adalet duygusuna seslenir. İran devleti, kurulduğundan beri, Güney Azərbaycan Türklerine, sistematik şekilde soykırım politikası uyguluyor. Milletimizin dilini, kültürünü ve tüm manevi varlıklarını aşağılayıp baskı altında tutarak, insani haklarını yok sayıyor. Güney Azərbaycan'ın topraklarını bölüp, milli kimliğimizi silmek istiyor. Tarihi eserlerimizi, çevremizi ve doğamızı kasten yok ediyor. Belirli politikalarla, Azerbaycan'ın gelişimini engelleyerek, halkımızı işsiz, yoksul ve çaresiz duruma getirip, kendi topraklarından sürgün etmeye çalışıyor. Bu sistematik apartheid'e karşı çıkanları da, ağır işkence ve hapis cezalarıyla susturmaya çalışıyor. Bu zulüm ve adaletsizliklerden, ancak bizi temsil eden bir milli devletin kurulmasıyla kurtulabiliriz ve başka hiçbir çaremiz yoktur. Artık başka yolların hepsini geçmiş yüz yılda denedik. Güney Azerbaycan milli hareketi, adaletsizliklerden canı yanmış, Türk olduğu için aşağılanmış ve ekonomik felaketlere sürüklenmiş insanların, hak ve adalet davasıdır. Bu hareket ne zulüm, ne de merhamet, yalnızca adalet istiyor.

Yüzyılların adaletsizliklerini Güney Azerbaycan'dan kaldırmak için hem yıkıcı adalete, hem de onarıcı adalete ihtiyacımız vardır. Yıkıcı adalet, eşitlik temelinde olur ve herkesin görevi ve emeğinin karşılığını almasını sağlar. Ancak onarıcı adalet sayesinde, mevcut bozukluklar da düzeliyor, gerçek eşitlik sağlanır. Onarıcı adalet, geçmişteki varlık ve hak

dağılımındaki adaletsizliklerin telafi edilmesini sağlar. Örneğin yüz yıldan fazladır Azərbaycan'ın baskı altında tutulan kültürü ve dili, diğer diller ve kültürlerle eşit duruma gelene kadar, onarıcı adalete tabi tutulmalıdır. Aynı şekilde Tahran, Kazvin, Hemedan, Bicar ve Hazar Denizi şəhirləri gibi Güney Azərbaycan'ın daha fazla asimilasyona maruz kalmış bölgelerinin Türkləri için de, onarıcı adalet sağlanmalıdır. Kadınların sosyal ve ekonomik durumları, erkeklerle eşit seviyeye gelene kadar, onarıcı adalet uygulanmalıdır. Milli hareket olarak, organizasyonlarımızda ve faaliyetlerimizde kadınlara onarıcı adalet çerçevesinde, pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır. Merkezinde, yönetiminde, temelinde ve içinde kadınların olmadığı bir siyasi mücadele, mücadele değildir.

Güney Azərbaycan milli hareketi olarak, mücadelemizde, kararlarımızda ve faaliyetlerimizde her zaman adil olmalıyız. Yönettiğimiz organizasyon ve kuruluşlarda, görevleri insanların emekleri ve sorumluluklarına göre dağıtmalıyız, dostluk ve yakınlığa göre değil. Milli aktivistleri ve organizasyonları eleştirirken adil olmalıyız. Mevcut durumu göz önünde bulundurarak eleştirmeliyiz, ideallere dayanarak değil. Yalnızca mücadele eden ve iş yapan milli aktivistleri ve organizasyonları değil, parlak fikirleri olan ama hiçbir iş yapmayanları da sorgulamalıyız. Görüş bildirmekle eleştiriyi birbirinden ayırmalıyız. Her insan her konuda görüşünü bildirme hakkına sahiptir, ama eleştirmek için o konuda bilgili ya da deneyimli olmalıdır. Uygulanması mümkün olmayan nedenlere dayanarak reddetmenin adı eleştiri değildir. Tepede oturup savaşı izleyip, sonra aşağı inip, hayatta kalanların başına vurmanın adı her ne olursa olsun eleştiri değildir.

AHLAKÇILIK

Ahlak, bir toplumda iyiyi-kötüyü, doğru-yanlış ve uygun-uygunsuzu birbirinden ayıran değerler ve etiklerdir. Ahlak, vicdanımızdan kaynaklanan ve toplumun, adet, gelenek ve inançlarına girmiş, dayanışma ruhudur. Ahlak herkesin yaptığı şeyler değil, herkesin yapması gereken şeylerdir. Ahlak, milletleri çöküşten kurtarıp, koruyan doğal bir kurtarıcıdır. Ahlak ve erdem, kararlarımız ve eylemlerimizin rehberi, doğru yönetimin temeli, iyilikleri elde etmenin gücü ve milli ruhun süsüdür. Ahlakçılık, kendi halkına sorumluluk hissi duyup, yapılacak doğru ile, yapılmaya hakkın olanlar arasındaki farkı bilmektir. Yani kişisel menfaatler peşinde koşmak yerine, milletimizin ve milli hareketin çıkarlarına adanmaktır.

Başarı, ahlaktan sonra gelir. Milli hareketimiz, içten gelen bir sevgi, edep ve olgun akıl ile yönetilmezse, çöküp yok olur. Milli hareketimizin ilerlemesi, yalnız büyük eylemler ve organizasyonların kurulmasına bağlı değil, milli aktivistlerimizin ahlaki değerlerine de bağlıdır. Çünkü bir hareketin değeri, onu savunan insanların değeri kadar olur. Büyük davalar, kişilikli ve ahlaklı insanların omuzlarında zafere ulaşır. Güney Azerbaycan milli hareketi, yanlış ve uygunsuz davranışlardan uzak duran, ahlaklı ve etik insanların hareketidir. Ahlak ve siyasi etik, aynı zamanda bir liderlik meselesidir. Doğru lider, ahlak ve siyasi etik örneği olur ve toplumun temel yapısı ve değerlerinin zayıflamasına sebep olmaz ve başkalarının da zayıflatmasına izin vermez. Yalnız kendi doğru bildiği ahlaki değerlerle değil, yaygın şekilde halkımız tarafından kabul edilen ahlaki değerlere de dikkat edip onları siyasi güce çevirir.

Her milli aktivist, yeni bir hayat ve büyük idealler için mücadele eden, topluma yön vermeye çalışan, insanların bakışlarını, davranışlarını ve tepkilerini şekillendirmeye çalışan, ilkeli ve inançlı bir insandır. Davasını anlayan, davasına inanan, davasını kendi hayatında yaşayan ve gücü yettiği kadar, davasını başkalarına anlatan, ilke ve eylem sahibi olan, ahlaklı bir insandır. Güney Azerbaycan milli aktivisti, insanların hayatına etki eden her faaliyetinde, ahlak çerçevesinde olmalıdır ve

genel ahlak, siyasi etik ve sorumluluk ahlakı çerçevesinde faaliyet göstermelidir. Burada söz konusu, ahlak örneği olmak değil, milli hareketimizi sorgu altına alacak davranışlardan ve milletimizin inanç ve yaşam tarzına hakaret ve saygısızlıktan uzak durmayı kastediyoruz. Çünkü her milli aktivist, Güney Azərbaycan ve Türklüğün bir bayrağıdır, bayrağımızın lekelenmesine izin vermemelidir. Siyasi etik olarak görevlerin adil ve tarafsız paylaşımını sağlayıp, kendi görevlerine de sadakatli ve tutarlı şekilde uymalıdır. Onunla farklı düşünen milli aktivistlere ve organizasyonlara küçültücü sözler söylememeli ve iftira atmamalıdır. Başkasını eleştirmeden önce kendine bakmalıdır. Yaptığı işlerin ve sonuçlarının sorumluluğunu kabul etmelidir. Egodan, kibirden ve hırstan uzak durmalıdır. Bunu bilmelidir ki, ne kadar çalışkan ve milli hareketimize faydalı ve önemli biri olsa da, hırsları, ideallerinin önüne geçerse, ister istemez, ya çevresi dağılır, ya da milli faaliyetten geri çekilmek zorunda kalır. İşte milli hareketimiz de, asıl o zaman zarar görür.

Siyasi faaliyetlerin büyük felaket ve dertlere sebep olma ihtimali yüksektir. Faaliyet ve eylemlerimizin, istemeyerek olsa da, sebep olduğu yanlışlıklar ve dertlerin sorumluluğundan kaçma hakkımız yoktur. Hedefimizin büyüklüğü ve niyetimizin iyi olması, bize onların ne pahasına olursa olsun yapma hakkını vermez. Bunun adı sorumluluk ahlakıdır. Güçlenmeye çalışırken özümüzü, etiklerimizi ve adalet duygularımızı ayaklar altına almamalıyız. Ahlak kişisel bir disiplindir, başkalarını ya da organizasyonumuzu kendi disiplinsizliğimizden ve yanlışlarımızdan sorumlu tutmamalıyız.

HALKÇILIK

Halkçılık, halkın özgür iradesini, demokrasinin temel taşı bilip, her şeyin merkezine almaktır. Halkımıza karşı sorumluluk ve vefa duygusudur. Halkımızın maddi ve manevi varlığını koruyup geliştirmektir. Halkın sesini duyup, halkın diliyle seslenerek, onların sevgi, güven ve desteğini kazanmaktır. Halkımızın düşüncelerine, inançlarına ve adet-geleneklerine saygıyla yaklaşmaktır. Onlar için her türlü fedakarlığa hazır olup, gerektiğinde, kişisel menfaatlerden vazgeçmektir. Halkımızı Güney Azerbaycan milli hareketine çekip, milli harekette tutup, bilinçlendirip, birliğini ve dayanışmasını sağlamaktır.

Geçmiş yüzyılda, Güney Azerbaycan'ın birçok aydın ve okumuş insanı, kendi milletine ihanet ederek, işgalci İran sömürsünün maşası olmuştur. Bugün halkımızın maruz kaldığı zulümler, adaletsizlikler ve felaketlerin birçoğu, işte onların ırkçı İran devleti ile iş birliği sonucunda başına gelmiştir. Bu yüzden Güney Azerbaycan Türklerinin birçoğu, elit ve aydınlara karşı, hatta onlar için malından ve canından geçen milli aktivistlere karşı, güvensizdir ve kurtuluşuna da ümidini yitirmiştir. Bu umutsuzluk da, halkımızın durgunluğuna sebep olmuş, büyük hareketler ve saldırılar kabiliyetini azaltmıştır. Güney Azerbaycan milli hareketi, doğru stratejiler ile, halkımızın güvenini kazanmalıdır, onlara sahip çıkıp, onların sesi olarak, yardımsız ve desteksiz olmadıklarının güvenini vermelidir. Ezilen halkımıza, yalnız olmadıklarını gösterip, arkalarında, dünya çapında bir siyasi güç ve milli hareketin olduğunu göstermelidir.

Halkımız haklarını almak gücüne sahip olduğuna inanmazsa, haklarına nasıl ulaşacağını da düşünmez. Onlara gücünü anlatıp, umutlandırıp ve enerjisini milli hareketin hedefi yönünde seferber edip sosyal güce çevirmeliyiz. Halkımız, Güney Azerbaycan milli hareketinin gücünün

gerçek kaynağıdır, onu kullanamazsak kaybederiz. Bu yüzden, Güney Azərbaycan milli hareketi, baştan sona kadar halkın hareketi olmalıdır. Halkımızın izlediği bir hareket değil, oyuncu olduğu bir hareket olmalıdır.

Bizim mücadelemizin kökünde sevgi var. Biz milletimizi sevdiğimiz için mücadele ediyoruz. Bu da kişisel çıkarlar ya da bağlı olduğumuz organizasyonların çıkarları için popülist hareketler yapıp, insanların duygularını istismar etmekle değil, halkımızın ve gelecek neslin, çıkarlarını ve insani haklarını koruyup, onlara hizmet etmekle olur. Bu yüzden her birimiz bir devlet adamı gibi, uygar yaşamın temeli olan insan hakları çerçevesinde, tüm halkımıza demokratik bir devlet ve onurlu bir yaşam sağlanması için mücadele etmeliyiz. Ancak bunu da bilmeliyiz ki, hiçbir organizasyon ve hatta Güney Azərbaycan milli hareketinin bütünü, Güney Azərbaycan'ın tüm halkını temsil etmez ve çoğunluğun isteği ile hareket etmek zorunda değildir. Çoğunluğun isteğine uymak bir devletin görevidir, bir organizasyon ya da hareketin görevi değil. Milli devlet olmayana kadar halkımızın milli iradesi ortaya çıkmaz ve çoğunluğun ne istediği de belli olmaz. Hiçbir kurtuluş savaşı, gerçeği görenler dışındaki çoğunluğun oyu ile kazanılmamıştır. Güney Azərbaycan milli hareketi, kurtuluş mücadelesi veren bir düşünce akımı ve harekettir, Güney Azərbaycan'ın devleti değil. Milli hareketimiz, halkımızın içindeki kendi tabanının düşünce ve isteklerini temsil eder. Kendini samimiyetle Türk ve Azerbaycanlı bilen, Türklük ve Azerbaycan'ın menfaati ve mutluluğu için yüreği çarpan ve fedakarlığa hazır olan insanlar, bu hareketin tabanıdır. Güney Azərbaycan milli hareketinin temel görevi, kendi tabanının isteklerini dikkate alarak milli devletin kurulması için var gücüyle mücadele etmektir. Aynı zamanda doğru stratejiler ve taktiklerle, halkımızın diğer bölümünü de, milli hareketin düşüncesine çekip kendi tabanına dahil etmektir. Görevimiz halkımızı olmak istedikleri yere değil, olması gereken yere götürmektir.

YENİLİKÇİLİK

Yenilik, sınırları aşmanın anahtarı ve geleceği şekillendiren güçtür. Adımları cesaretle atmak ve yeni ufuklara ilerlemektir. Yenilikçilik rekabet etmek için değil, oyunun kurallarını değiştirmek için çalışmaktır. Herkesin gördüğünü görüp ama kimsenin düşünmediğini düşünmektir. Geleceği tahmin etmek yerine, geleceği yaratmaktır. Yaptıklarımız kadar, yapmadıklarımızdan da gurur duymaktır, binlerce şeye hayır demektir. Düşündüğünden daha büyük düşünmektir. Her krizi bir fırsat bilip, tereddüt etmeden ve cesaretle, yeni bir saldırı planı kurmaktır.

Zaman en büyük yenilikçidir, her zaman yeni çözümler bulmalıyız, yoksa başımıza yeni belalar gelir. Değişmezsek, yenilenmezsek, gençleşmezsek, çürümeye mahkum oluruz. Yenilikçilik, içinde bulunduğumuz duruma razı olmayıp, daha yeni, gelişmiş ve mükemmeli isteyip, yeni yollar ve çözümler bulmaktır. Yenilikçilik insanlara hata yapma hakkı vermektir. Hatalarla dolu, onurlu bir mücadele eden insan, hiçbir iş yapmayan, en parlak düşünceli insanlardan daha faydalıdır. Güney Azərbaycan milli hareketi, halkımızı daha özgür ve refah içinde bir duruma getirmek için yenilikçi tedbirleri, cesaret ve özgüven ile birleştirip, gece-gündüz demeden milli devletimizin kurulması için çalışan, milli bir harekettir.

Yaşam gücü olan her eskiyi severiz, ama bizi tüm gücüyle yaşatacak tek şey yeniliktir. Yeni dönemleri yeni insanlar temsil eder ve yeni bir gün doğarken birçok yıldız batar. Hiçbir dönem, geçmişte deneyimlenmiş insanların omuzlarında yükselmez. Bu yüzden, yeniliğin temeli olan gençlere, daha çok dikkat etmeliyiz. Milli hedefimiz, yani Güney Azərbaycan milli devletini kurma yolunda yenilmez gücümüz ve teminatımız gençlerdir. Milli hareketin zaferi, itiraz eden yeni nesil ile olacak, itaat eden nesil ile değil. Artık ihtiyatla İrancılık düşüncesinin çıkmaz sokaklarında yolunu arayan ve İran'ın çürümüş hükümetlerinde kendine faydalı fırsatlar yakalamaya çalışan, temkinli ve tereddütlü nesil yoktur. Onun yerine, dinamik, gururlu ve özgüvenli bir Güney Azərbaycan gençliği var. Yeni gençlik, kendi

hayatını yaşamaya ve kaderini kendi ellerinde tutmaya azimli ve iradelidir. Güney Azərbaycan'ın parlak geleceği bu neslin elindedir. Kızlarımız milli devletimizi, oğlanlarımız ise, milli ordumuzu kuracaklar.

Güney Azərbaycan milli hareketi olarak, kendi kültürümüzde yeniliklere yer açıp, diğer milletlerin çağdaş ve değerli yönlerini alıp kaynaştırmalıyız. Ama halkımızı aşağılayarak, ya da bizi bir millet yapan köklerimizi keserek değil. Milletler ulu bir ağaç gibidir, ulu bir çınar, toprağın üstünde ne kadar yükselmişse, toprağın altında da o kadar derinlere gitmiş geniş kökleri vardır. Ulu bir ağacın kökleri kesilse o ağacı yaşatmak ve toprağın üstünde dik tutmak mümkün değil. Bir milletin kökleri de milli tarihidir, adet-gelenekleri ve inançlarıdır. Gerçek yenilik, ancak geçmişini bilenlerden çıkar ve kaynaklara dönüşle başlar. En büyük erdem, içinde bulunduğumuz durumu bilip, değerlendirip, güce çevirip, basamak yapıp daha çağdaş ve gelişmiş bir duruma taşımaktır.

TƏŞKİLATÇILIQ

Türkün en önemli vasfı örgütçülüktür. Örgütçülük dayanışmanın, verimliliğin və başarının anahtarıdır. Örgütçülük, yolumuzu belirleyen və bizi birlikdə hərəkətə keçirip, zafərə götüren ilkdir. Örgüt olmaq, aynı dəğərleri paylaşarak ortak bir hədəfə kilitlənməkdir. Örgüt, belirli bir düzən ilə kurulmuş kurumsal bir sistem və sorumluluk-yetkilerin nasıl paylaşılacağını belirleyen mekanizmanın adıdır. Örgütçülüğə harcadığımız hər dakika, bize bir saat kazandırır. Yani örgütçülük bir lüks və seçenek değil, hayatta kalma başarısı ve bir ihtiyaçtır. Artık pehlivan ve süpermenlerin zamanı geçmiştir, bugünün şartlarında, yalnızca örgüt ve takım çalışması ile başarı elde edilebilir. Hedefe ulaşmanın yolu güçten, gücün yolu ise, örgütlenmekten geçer. Örgütçülük bize azim ile çalışmanın gücünü verir ve neler başarabileceğimizi öğretir.

Her örgütün, bir ruhu ve aklı olur. Örgüt ruhu, insanların egolarını ikinci plana atıp örgütün başarısı için mücadele etmektir. Örgüt aklı ise, bilgi paylaşımı, iş birliği ve stratejik düşünceden doğan kolektif zeka ve karar verme yeteneğidir. Örgütün aklı örgütteki insanların aklından daha büyük olur ve onun ruhu bize sonsuz bir hayal gücü verir. Başarılı bir hareket ile başarısız hareketlerin farkı, güç ya da bilgi eksikliğinde değil, örgüt eksikliğindedir. Örgüt ruhu ve dayanışma, az güç ile büyük işler yapmanın tek ve değişmez çaresidir. Örgüt ve dayanışma olmayan yerde, içten içe bir çekişme olur.

Bir araya gelmek başlangıçtır ve bir grup yaratır. Grup arkadaşlık ve tanışlık ile kurulur ve daha esnekler. Ancak bir arada durup, örgütlenip, sorumluluk üstlenip, birlikte çalışmak, bir erdemdir. Tek başına ya da küçük gruplar ile, ancak küçük ve taktiksel başarılarla gücümüz yeter. Vatanı kurtarıp, milli devlet kurup iktidarı ele geçirmek ise, ancak sağlam örgütlenmekten geçer. Örgüt ruhu, para ile satın alınmaz. Para, insanların işlerini görüp hayatlarını sürdürmek için bir araçtır ama onları bir örgüt yapmak için yeterli değildir. Örgüt, yalnız üyeler ile değil, onları birbirine bağlayan görünmez bağlarla kurulur. Bu bağları kurabilmek için onları heyecanlandıran bir amaç, şeffaf bir düzen ve

adil bir görev-yetki sistemi ve emek bağı olmalıdır. Bir örgütte bu özellikler olursa, tüm imkansızlıklara rağmen başarılı olur. Çünkü böyle bir örgüt ile çalıştığımızda, daha güçlü özelliklere ve etkiye sahip oluruz. Onlar da hedefe giden yolumuzu kısaltan en güçlü silahımız olur. Düşmanlarımızın en korktuğu şey de, işte doğru örgütçülük sayesinde elde edeceğimiz bu silah ve güçtür.

Her Güney Azərbaycan milli aktivisti örgüt kurmayı, olduğu yerden başlamalıdır. Örgüt olmak bir yolculuktur, hedef değil. Bu yolculuğa girmek için bir vizyona ihtiyacımız var bir de cesarete, mükemmel olmaya ihtiyacımız yok. Neredesiniz, oradan başlayın, elinizde olanları kullanın, elinizden gelen işi yapın. Olduğunuz okul, üniversite, iş yeri, mahalle ve şehirde, milli düşünceli insanları bulup, onlarla iletişime geçip gruplaşıp sonra örgütlenin. Örgütte sorumluluk üstlenmeye gönüllü olun ve verilen görevleri kusursuz şekilde yerine getirip, takip edin. Hareketimizin varlığı, sürekliliğine bağlıdır. İhmalkarlık, disiplinsizlik ve metotsuzluktan uzak olun. Uzakta hayal gibi duran bir şeyi görmeye çalışmak yerine, önünüzde açıkça duran işi görün. Sizinle çalışan milli aktivistlere güvenin, onlara bir işi nasıl yapacaklarını anlatmak yerine ne iş yapacaklarını anlatıp, onların yaratıcılıklarına fırsat verin.

STRATEJI

STRATEJİ NEDİR?

Strateji, belirli ilkeler ile amaca ulaşmanın yolunu gösteren bilinçli ve bilinçli bir yol planıdır. Strateji bir düşünce tarzı, karar verme şablonu ve savaş sanatıdır. Günlük faaliyetlerin üzerine çıkıp, büyük manzarayı ve ufuktan sonrasını görüp, uzun vadeli başarı kazanmaktır. Uzakta olan şeyleri yakındaymış gibi görüp, yakındakine uzaktan bakmaktır. Planlamanın başlangıç noktasıdır. Bir hedefe giden yolu ve planı düşünüp, plana sadık kalmaktır. Kazanırken bile planı gölgede bırakmamaktır. Neler yapacağımız kadar neler yapmayacağımızı da bilmektir. Gereksiz olanı ortadan kaldırıp, gerekli olana odaklanmaktır.

Stratejisiz savaş, yenilgiden önceki bir gürültüdür. Stratejisi olmayan, düşmanın planının bir parçası olur. Düşmanın planının bir parçası olup, güçlenmesine yol açanın da kendisi yok olur. Stratejide çıkmaza giren bir hareketi, hiçbir ilke, taktik ve eylem kurtaramaz, ama en güçlü strateji de, kendi kendini icra edemez. Hedefe ulaşmak için isteyip, inanıp, hayal edip, tasarlayıp, planlayıp ve cesaretle harekete geçmeliyiz. Bu dünya bize düşüncelerimiz kadar değil, hareketimiz kadar verir.

PLAN VƏ TAKTIKA

Plan ve taktikalarımız genellikle "Fırsat yarat, Fırsatı yakala ve Fırsatı yönet" şeklinde olmalıdır. Fırsatlar farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazen düşman, farkında olmadan hata yaparak bize fırsat yaratabilir. Düşman hata yaptığında, sözünü kesmeyip, bunu bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Ancak şunu da bilmeliyiz ki, umut bir strateji değildir, oturup fırsatları beklemek olmaz. Gerçek fırsatları kendimiz yaratmalıyız. Her zaman için planlarımız olmalı ve bu planlarımız doğrultusunda, sosyal gücümüze dayanarak, fırsatlar yaratıp, yönetmeliyiz. Stratejide ne kadar gizlilik ve dikkat önemliyse, taktiklerde de gözlem ve hız önemlidir. Fırsatı yakaladığımızda sel gibi akmalıyız. Planlarımız esnek ve uyumlu olursa, hem bir adım amaca doğru ilerleriz, hem de gücümüzü artırırız. Her zaman kendi seçtiğimiz yerde, kendi zamanımızda savaşmalıyız. Kontrolü her zaman elimizde

tutup, düşmanın eline geçmesine izin vermemeliyiz. Bunun için fırsatı değerlendirip, aksiyona geçmeyi bildiğimiz gibi, belirli kazançlar elde ettikten sonra, geri çekilmeyi de bilip, insanlarımızın en az zarar görmesine de dikkat etmeliyiz.

Yalnız milli hükümetimizin kurulması ya da Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığına götürecektir fırsatlar değil, bizi bir adım ileri taşıyacak her fırsatı değerlendirmeliyiz. Her fırsattan planladığımız kadar yararlandıktan sonra durup, yeni bir hareket planlamalıyız. Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafelere gitmekle mümkün olur. Yüzlerce fırsatı doğru yakalayıp, doğru yönettikten sonra, güçlenip, milli devleti kurmaya hazır olacağız. Yeterince güçlü ve hazırlıklı olursak, büyük fırsatlar yakalayıp ya da yaratıp, büyük hareketler başlatabiliriz. O zaman, tarihi değişiklikler, dünyanın güç dinamiklerindeki değişiklikler, savaşlar, beklenmedik olaylar, büyük halk isyanları ve benzeri fırsatları yakalayıp, elimizdeki güç ve planlarımız ile, Güney Azerbaycan'da yönetimi ele geçirip, milli hükümeti kurabiliriz.

Tüm planlarımızda ve taktiklerimizde milli hareketimizin tabanı yani sosyal tabanının korunmasına da dikkat etmeliyiz. Bir hareketin tabanı, onu temsil eden siyasi elit ve organizasyonlar tarafından desteklenip, sahip çıkılmazsa, o hareket ve taban kitleye, başkaları sahip çıkar ve kendi istedikleri yönde yönlendirir. Tüm faaliyetlerimizde, Türk dilinde ve Azerbaycan ile ilgili konuşmalar ve sloganlarımız olmalıdır. Milli hareketi yansıtan semboller ve bayrakları öne çıkarmalıyız. Milletimizin hareket ve eylemlerine sahip çıkıp, zaferlerini (ne kadar küçük olursa olsun) kutlamalıyız.

GENEL STRATEJILER

Güç, değişiklik yaratma ve hedefe ulaşma kabiliyetidir ve güce her zaman ihtiyacımız var. Güçlenip, milli hedefimize ulaşmak, ancak ilkelerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda harekete geçmekle olur. Bunun için stratejilerimizin birinci temeli, devlet kurabilecek seviyede güçlenmek ve İran devletinin otoritesini Güney Azerbaycan'da zayıflatıp, yok etmek olmalıdır. Stratejilerimizin

diğer temeli ise, etkili bir anlatımla, hem tüm halkımıza hem de uluslararası topluma, milli hareketimizin ulusal adaletsizliklere karşı, adil ve demokratik bir hareket olduğunu anlatıp, Güney Azerbaycan devletinin kurulmasının geçerli, makul ve gerekli olduğuna inandırmak olmalıdır.

Her milli aktivist ve organizasyon, kendi imkanları çerçevesinde kendine özgü stratejiler planlayıp, o stratejiler doğrultusunda harekete geçmelidir. Her faaliyetten sonra da kendi stratejileri doğrultusunda onu değerlendirmelidir. Stratejilerimiz, taktiklerimizin başarı ölçüsüdür. Yaptığımız iş, ne kadar stratejilerimiz doğrultusunda ilerlemeye sebep olmuşsa o kadar başarılıdır. Stratejilerimiz ne kadar güzel olursa olsun, ara sıra sonuçlarına bakmalıyız. Strateji, şartların değişmesine uygun olmalı ve gerekirse yeniden gözden geçirilmelidir.

Stratejiler ve planlar genellikle gizli olur ve açık şekilde beyan etmeye gerek yoktur. Ancak burada dünyada başarılı milli hareketlerin ortak stratejilerinin en önemlilerini ele alıp, Güney Azerbaycan milli hareketine uygun bir şekilde beyan edeceğiz. Bu stratejiler gizli bir şey değil ve milli hareketimizde de birçok faaliyetler bu stratejiler doğrultusunda olmuştur ve olmaktadır:

- **Milleti siyasallaştır ve harekete geçir**

İran hükümetleri bilinçli olarak halkımıza siyasetin faydasız ve tehlikeli olduğunu telkin edip, onları pasifleştirmeye çalışır. Bunun için, milli hareketimizin temel stratejilerinden biri milleti aktif siyasete ve siyasi faaliyete çekmektir. Milletın kalbini ve zihnini kazanıp, onları hareketin aktivistleri ve yaratıcıları yapmalıyız. Taktiklerimiz ne kadar halkımızı siyasallaştırıp, milli mücadeleye çekip, harekete geçirirse, o kadar başarılı sayılır.

- **İrancılığın ideolojik nüfuzunu çürüt**

"İran'da yaşayan halklar bir millettir, ortak kaderi var ve ortak dili Farsçadır" bu cümle, İrancılık teorisinin temelini oluşturur. Bu

yanlış teori, Güney Azerbaycan'ın sömürülmesi ve sömürge olarak kalmasının temel sebebidir. Milletimiz bu teoriye inandığı sürece, harekete geçmez ve kendi kaderini kendi eline almaz. Bunun için bu teorinin yanlış olduğunu halkımıza gösterip, çürütüp, yok etmeliyiz. Farklı taktiklerle Güney Azerbaycan'ın farklı millet olduğunu, İran'ın diğer halkları ile aynı çıkarları ve kaderi olmadığını, hatta ırkçı İran devletinin Türk düşmanı olduğunu ve milletimizin Fars diline değil, kendi Türk dili ve kültürüne bağlı olduğunu gösterip herkesi inandırmalıyız. Aktivistlerimiz de bu teorinin doğrultusunda kurulmuş faaliyet ve birliklerden uzak durmalıdır.

- **İran'ın otoritesini Güney Azerbaycan'da zayıflat**

Sömürgeci devletler sömürgelerini, yerel insanların yardımı ile yönetirler. Bunun için, sömürgecinin propagandasına inanmış, onu güçlü ve adil bilen yerel insanları seçip, onların vasıtasıyla otoritelerini sağlarlar. Her başarılı milli hareketin en önemli stratejilerinden biri, kendinden olan ama düşmana çalışan evlatlarının üzerinde düşmanın hakimiyetini zayıflatmak ve milli hareketine çekmek, ya da en azından sömürgeciye olan bağlılığını ve itaatini azaltmaktır. İran'ın devlet organlarında çalışan, Güney Azerbaycanlı bürokratlar, işçiler, öğretmenler, yöneticiler, polisler, sepahiler, askerler, hakimler, istihbarat memurları ve diğerlerinde, ne kadar İran bağı azalıp, milli düşünce çoğalırsa, İran'ın Güney Azerbaycan'ı yönetme kabiliyeti o kadar azalacak ve otoritesi de o kadar zayıflayacaktır.

- **Diplomasi ile hareketine meşruiyet ve destek kazan**

Milli hareketimizin meşruiyeti, resmiyete tanınması ve önünün açılmasına çalışmalıyız. Bunun için yabancı ülkeler, uluslararası organizasyonlar ve insan haklarını savunan gruplarla iletişime geçmeliyiz. Lobcilik, kampanyalar, basın bültenleri, medya röportajları ve sosyal medya dalgaları ile, uluslararası algıyı Güney Azerbaycan lehine şekillendirmeliyiz. Güney Azerbaycan'da insan

hakları ihlali ve dięer suçlar ile ilgili, uluslararası mahkemelere ve kurumlara başvurmalıyız. Ve benzeri.

- **Milletini seferber et**

Güney Azerbaycan'da merkezileşmiş örgütlenme imkanı olmadığı için, milli mücadelemiz ancak güçlü ağlar, taban örgütlenmesi ve seferberlik ile amaca ulaşabilir. Mitingler, protestolar, oturma eylemleri, kültürel programlar ve dięer faaliyetler ağlarımızı genişletmek için çok önemli taktiklerdir. Bunun yanında sosyal medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşp, milletimizi seferber edebiliriz.